



Linda Lundqvist och Britt-Inger Hedström Lundqvist, chefsredaktör respektive ansvarig utgivare på magasin DIKKO och verksamma på förlag DIKKO

# Vilka är Resandefolket?

## En utbildningsdag om Resandefolkets historia fram till idag.

Trots att Resandefolket har funnits i Sverige i 500 år, kanske längre, är de fortfarande en okänd grupp. Efter lång tid av diskriminering och utsatthet är det många som skäms över sin identitet. Åtgärder som den svenska staten utsatte gruppen för var brutal. 1600 talets hänglag som bestämde att männen skulle hängas och kvinnorna och barnen deporteras till Karelen och under 1900-talet då svenska myndigheter tvångsomhändertog mängder av barn från sina föräldrar och fram till 70-talet tvångssteriliserades både män och kvinnor. Hur ser det ut idag?

- Många skäms fortfarande för sitt ursprung och är rädda för repressalier säger Britt-Inger Hedström Lundqvist själv Resande. När Britt-Inger tröttnade på att Resande och romska frågor sällan eller aldrig gavs plats i det offentliga samtalet startade hon tillsammans med Linda Lundqvist magasin Dikko. Med synliggörande och kunskap kommer vi långt i vårt arbete mot diskriminering och idag finns även förlaget Dikko som ger ut böcker med de resandes berättelser och som sällan når de stora förlagen.

Välkommen till en kostnadsfri utbildningsdag om Resandefolkets historia och hur det ser ut idag. Finns möjlighet att välja förmiddag eller eftermiddag

**Var:** Jönköpings Läns museum

**När:** 15 maj 2023 kl 10.00-12.00 eller kl 13.00-15.00

Anmälan senast 30 april till  
[marie-louise.weise@skadebanansmaland.se](mailto:marie-louise.weise@skadebanansmaland.se)

